

Rio de Janeiro

Det har blivit dags för ett besök i en av den sydamerikanska kontinentens största och mest omtalade städer, Rio de Janeiro. Känd bland annat för Copacabana, den långa stranden, den stora Kristusstatyn och sambarytmerna under den årliga karnevalen.

Vinjett

Rio de Janeiro, eller bara Rio som många säger, ligger i delstaten med samma namn i landet Brasilien. Många tror att Rio är huvudstaden i Brasilien men det är inte sant. Huvudstaden heter Brasilia men den staden sparar vi till en annan resa.

Rio är en riktigt stor stad med totalt 13 miljoner invånare i hela storstadsområdet och den ligger vid Atlankusten i Brasiliens sydöstra del. Här pratar man portugisiska och huvuddelen av befolkningen är katoliker.

Landets och stadens historia är starkt präglad av att det här en gång har varit en portugisisk koloni. År 1502 landsteg en portugisisk besättning här och misstog platsen för en flodmynning. De gav den namnet Rio de Janeiro efter det portugisiska ordet för flod, *rio*, och *janeiro*, för januari, Januarifloden. Rio de Janeiro blev den koloniala huvudstaden 1763 och var Brasiliens huvudstad fram till 1960 då den nybyggda framtidsstaden Brasilia tog över den rollen. Brasilien blev självständigt från Portugal år 1825.

Rio de Janeiro är känt för omvärlden tack vare flera sevärdheter. Högst upp på det 710 meter höga berget Corcovado vakar en 38 meter hög Jesusstaty kallad Cristo Redentor. Själva statyn vilar på en stor sockel av cement levererad av ett svenskt betongföretag. Hit kommer man enklast med linbana och väl uppe har man en vidunderlig utsikt över Rio. I stadens omgivningar finns en lummig växtlighet med bland annat regnskogar bland de höga bergen som stupar rakt ner i Atlanten.

En annan sevärdhet är naturligtvis den långa, vita sandstranden Copacabana. Här badar och solar människor av många olika nationaliteter och strandsporterna är ett populärt nöje. Men även om stranden i sig är en nöjesplats kan den inte slå den världsberömda karnevalen, med sina rötter ända tillbaka till 1700-talet. Här dansas det samba som är den mest populära dansen i Brasilien. Och det spelar ingen roll om du inte kan dansa när du kommer hit, det finns alltid någon som kan lära dig.

Men, som i alla stora städer, finns det även i Rio de Janeiro en baksida med fattiga människor. De bor ofta i hjälpligt hopsnickrade skjul i så kallade favelor. Men trots fattigdom och tuffa levnadsvillkor är människor ofta påtagligt glada och vänliga.

I Rio arrangerades 2013 Världsongdomsdagen och 2014 hölls det VM i fotboll på den imponerande Maracanastadion. 2016 hölls de Olympiska sommarspelen i Rio.

I Rio de Janeiro har de sommar när vi i Sverige har vinter vilket innebär att det i januari och februari bli ca 30° varmt, medan det i juli och augusti sjunker till 24° vilket inte är särskilt kallt med våra mått mätt, eller hur?

Vårt korta besök i Rio de Janeiro är över och vi packar väskorna och fortsätter vår upptäcktsfärd.

